

THREE HILLS
KAMPBRIEF 2019
'DE NACHT VAN GROEP ACHT - OP KAMP!'

Van donderdag 28 februari t/m zondag 3 maart 2019 gaan we weer op kamp! Dit keer spelen we een Three Hills' klassieker: 'De nacht van groep acht'. Verdeeld over vijf ensembles spelen we met elkaar de hele musical. Naast activiteiten als zingen, dansen en repeteren, gaan we natuurlijk ook echte kampdingen doen, als kampvuur en bosspel.

Het voorjaarskamp bij Three Hills ook echt een paar dagen vakantie. Kinderen komen voldaan en uitgerust terug. Er zijn zowel 's ochtends als 's avonds optionele activiteiten, overdag hebben we We werken voor de verschillende leeftijden met flexibele bed- en ontbijttijden, zodat kinderen zoveel mogelijk hun eigen ritme kunnen volgen. Meestal valt de finale van 'Wie is de Mol?' samen met kamp, leerlingen die dat leuk vinden, kunnen die live op de beamer kijken.

De nacht van groep acht

Tijdens de laatste week van het jaar blijkt dat groep acht uren heeft gemist. De directrice ziet geen andere optie dan de leerlingen in de vakantie terug te laten komen. Meester Freek heeft een beter plan: "We houden een lesmarathon!" De directrice ziet vooral beren op de weg; door luid protest van de leerlingen en van de ouders - die zelf graag op vakantie willen - gaat de marathon toch van start...

De liedjes kun je hier luisteren: <https://soundcloud.com/three-hills/sets/denachtvangroepacht>

Voor wie?

Op kamp gaan is bij ons een schoolbrede activiteit. Leerlingen uit klassen 3, 4 en 5 jaar zijn deelnemers. Sommige jongeren assisteren als aanvoerder van een repetitieteam of komen helpen in de keuken of met extra activiteiten. We zorgen dat het programma leuk en uitdagend is voor zowel kinderen, jongeren als jong volwassenen.

Aanmelden

Sta je nog niet op de lijst, maar wil je wel mee? Neem dan contact op met Kamiel. De kosten van het kamp zijn:

225 euro bij inschrijving voor 1 augustus 2018

250 euro bij inschrijving na 1 augustus en voor oud-leerlingen

275 euro voor vrienden van leerlingen en andere geïnteresseerden

Brengen en halen

Op donderdag 28 februari mag je tussen 12:30 en 13:30 uur aankomen bij het Boshuis. (Baden Powellaan, Driebergen - achter het scoutingterrein). Zorg dat je een fiets mee hebt! Kom zeker niet voor 12:30 uur, i.v.m. wisselen kampgroepen bij het boshuis.

Bij aankomst heb je gelijk de tijd om, eventueel samen met je ouder/verzorger, je bed opmaken. Na een kopje thee/limo zwaaien we de brengers die zijn blijven plakken uit en begint het programma om 14:00 uur.

Op zondag 3 maart is je hele gezin welkom om 12:00 uur bij het Boshuis. Om 12:15 uur begint de voorstelling met lunch. Rond 13:00 uur sluiten we af en mag iedereen weer mee naar huis.

Dieet

Heb je allergieën en/of eet je vegetarisch, neem dan even contact op met Kamiel.

Medicatie

Gebruik je medicatie of heb je last van allergieën waarvoor je medicatie bij je hebt? Vul dan bij binnenkomst op kamp even het medicatieformulier in zodat we op de hoogte zijn. In principe nemen kinderen zelf medicatie, tenzij er door ouders op het formulier schriftelijk toestemming wordt gegeven voor hulp bij medicatie.

Deelnemers

Deelnemerslijst wordt in de laatste kampmail voor vertrek bekendgemaakt.

Telefoons en noodnummer

Leerlingen mogen hun mobiele telefoon meenemen naar het kamp. Elke ochtend, na het ontbijt is er de mogelijkheid om naar huis te bellen als je daar behoefte aan hebt. Verder gaan telefoons bij ons in de kluis, tenzij we met de fiets op pad gaan.

In geval van nood is Kamiel 24/7 bereikbaar. Bij geen gehoor, bel Esther. De telefoonnummers worden ook in de laatste kampmail voor vertrek doorgegeven.

Zakgeld en snoep

Op kamp mag je natuurlijk altijd iets lekkers meenemen, dat hoort erbij. We vinden het ook leuk als je dingen meeneemt die je kan delen. Wij zorgen zelf ook voor tussendoortjes. Geld hoeft je niet mee te nemen. Er is geen winkeltje.

Als je last hebt van hongeraanvallen of dergelijke, geen zorgen. Er is een grote keuken waar je in overleg altijd even iets te eten kan pakken.

Post

Het thuisfront mag post sturen. Dit is het adres: Winkeltheater, Traaij 76A, 3971GR Driebergen.

Kampleiding

Voor 2019 staan in ieder geval ingeroosterd:

- A. Kamiel van der Laan (Koken en solozang)
- B. Davita Sinke (Extra Activiteiten)
- C. Esther Veeffkind (regie/aanvoerder aanvoerdersteam)
- D. Jim Ligthart (Extra Activiteiten)
- E. Jeske Broek (Kookassistent)

Paklijst:

1. Fiets
2. dansschoenen en/of pantoffels (stenen vloer en binnen mag je niet op je schoenen lopen)
3. Wit T-shirt (ga je je kostuum van maken)
4. Zorgpasje (mag in de kluis)
5. ID-kaart (mag in de kluis)
6. Mobiele telefoon (gaat in de kluis)
7. Kleding (denk ook aan genoeg warme kleding voor 's avonds)
8. Regenkleding
9. Toilettas
10. Slaapzak of deken
11. Extra slaapzak/deken is geadviseerd.
12. Hoeslaken voor om je matras
13. Zaklantaarn

Niet verplicht, maar wel fijn: hoofdkussens (er zijn kussens met rubber eromheen aanwezig), dingen zoals een boek, spelletjes, mp3-speler of iets lekkers.

Heb je nog vragen, neem gerust even contact op!

Hartelijke groet,

Kamiel van der Laan